



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

22e jaargang nr. 4, juli 2016



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413
inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957
scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Redactie:

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Minke Meijer: e-mail: strijder@xs4all.nl.

Wil Prins: email: wprins@zeelandnet.nl

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis
(ANBI Diaconie: 824103348; ANBI: Kerkrentmeesters: 823743512)

Sluitingsdatum volgend nummer:

7 september 2016

Bezorgdatum volgend nummer:

17 september 2016

Inhoudsopgave

Adressen	2
Stenen in de vijver	4
In memoriam	6
Verjaardagen	8
Bloemendienst	8
Uit de kerkenraad	10
Collecten: opbrengsten	14
Collectedoelen	15
Gedicht	17
Films als bron van inspiratie	19
Zomeravondconcerten	22
Onderhoud kerktuin	25
Kleurplaat	26
Vervolg adressen	27
Rooster kerkdiensten	28

KOPIJ ZUIDWESTHOEK

Sluitingsdatum: 7 september 2016

Abonnement Zuidwesthoek 2016:

Wilt u ook in 2016 een papieren versie van het kerkblad ontvangen?

Wilt u dan de kosten ad €12,50 overmaken aan: CvK Zuidwesthoek

Sluis Rekeningnr: NL18 RABO 01478 29380

Stenen in de Vijver

In deze zomervakantieperiode waarin velen er op uit gaan, wil ik u graag een overweging bij Luc. 10, 1 – 11 meegeven. Jezus zendt 72 leerlingen voor zich uit. Ze moeten naar iedere stad en plaats waar Jezus van plan is heen te gaan. Jezus zegt: *Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis'. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.*

Het begint met de vredesgroet. Met een gebaar van vrede. En het is belangrijk dat die vredesintentie wordt beantwoord. Als daar een vredelievend mens woont, zal de vrede met hem zijn. Op hem rusten, kun je het ook vertalen, wat bijbelser. Maar als dat niet zo is, dan keert de vrede bij je terug. Beetje raar uitgedrukt. Maar dan ketst het af, dan valt de vrede dood, al je goede bedoelingen tevergeefs.

Het gaat dus over wederkerigheid, over de wisselwerking tussen mensen die nodig is om de boodschap waarmee de leerlingen en daarin ook wij op weg zijn gezonden, over te laten komen, vruchtbaar te laten zijn. Je kunt het ook nog wat breder trekken, het gaat in die wederkerigheid over het onderlinge contact, over de kwaliteit van onze samenleving. Dat onderwerp gaat ons allemaal aan.

Eén van de grote problemen, of uitdagingen zo u wilt, waar we vandaag de dag voor staan is om op een goede manier met elkaar samen te leven in dit land. De wereld verandert, en die veranderingen gaan snel en maken onzeker. We leven in een beweeglijke samenleving waarin mensen samen leven met heel diverse achtergronden. Zeker in onze grote steden zie je dat direct in het straatbeeld terug. We leven steeds meer in wat ze noemen een

gesegregeerde maatschappij, waarin diverse gemeenschappen naast elkaar leven en steeds minder met elkaar. Dat was er vroeger ook, dat noemden we toen de verzuiling. Ieder leefde in zijn eigen kringetje, gerangschikt naar geloof of levensovertuiging, de gereformeerde zuil, de katholieken, de socialisten noem maar op. Misschien weet u nog wel hoe benauwend dat was, hoe beperkt eigenlijk ook. En hoe je, als je het waagde om grenzen te overschrijden, de bevrijding kon ervaren, de verrassende ontdekking dat je meer gemeenschappelijk met die vreemde ander hebt dan je had gedacht.

Het is een uitdaging om vergelijkbare ervaringen op te doen, in een tijd waarin de angst voor de ander het steeds meer lijkt te winnen.

Er is weinig voor nodig om mensen tegen elkaar uit te spelen. Zie maar wat er in Engeland gebeurt na het referendum, hoe opeens allerlei burgers van buitenlandse oorsprong te horen krijgen dat ze ‘op moeten rotten’, of erger. Dat is niet onschuldig. In de jaren negentig begon het zo in toen nog Joegoslavië, toen bepaalde groepen het nationalisme aanwakkerden en mensen die generaties lang als burens naast elkaar hadden geleefd, tegen elkaar werden opgehitst.

Vrede rust op je huis, als vredelievendheid met vredesgezindheid wordt beantwoord, in de wederkerigheid. Je hebt elkaar nodig. Dat begint al met zijn tweeën in één relatie. Maar ook, je hebt elkaar nodig, in de diversiteit van onze moderne samenleving. Begrip voor wat een ander beweegt en beroert.

Ik wens u, jou een gezegende zomer toe,

ds. Irma Nietveld

In memoriam de heer Jacobus Simon Huigh

Na een half jaar van afnemende gezondheid is Ko Huigh op vrijdag 13 mei in zijn huis in Oostburg overleden. Ko was de oudste zoon van Jacobus Josephus Huigh, en Maria Cathalijntje van der Meulen. Hij werd 8 februari 1934 in Schoondijke geboren, zes jaar voor de grote oorlog uitbrak die zijn verdere leven zou tekenen. In de nadagen van die oorlog, op de vlucht voor de bombardementen, kwam zijn vader om het leven. Een jonge man nog maar, 36 jaar oud, een vrouw en twee zonen achter latend. Na die oorlog heeft moeder er alles aan gedaan om haar kinderen Ko en Simon te laten doorleren. Zo was zij op haar wijze een tweede bepalende factor in zijn leven. Ze wilde dat haar kinderen een vak zouden leren. Immers, een ongeschoolde arbeider, zoals hun vader zelf had ervaren, werd makkelijk ontslagen en vervangen door een goedkopere jonge kracht. Een leven in armoede wilde zij haar kinderen besparen. En zo is het gegaan. ‘Wat ik heb willen doen in mijn leven heb ik gedaan. Ik ben daaruit gekomen’, zie Ko steevast. Op 26 februari 1969 trad hij in het huwelijk met Betsie IJsebaart. Via Betsie was Ko in aanraking met het geloof en kerkelijk leven gekomen. Dat is het derde motief in zijn leven. Samen volgden ze cursussen op het vormingscentrum Hedenesse in Cadzand. Hij stond aan de bakermat van de Duitse diensten in Cadzand, voor hem het middel om het verdriet over de dood van zijn vader niet in haat te laten omslaan. Geloof was voor hem: léven, sámen leven, gemeenschap zijn. Vandaar dat je Ko en Betsie ook zo ongeveer bij elke gemeenteactiviteit tegenkwam, waarbij hij zijn zegje deed of zijn handen uit de mouwen stak, ook als kerkenraadslid. Dankzij hun tomeloze inzet werden beiden voorgedragen en opgenomen als Lid in de orde van Oranje Nassau. Samen hebben ze in hun huwelijksleven letterlijk en figuurlijk hun eigen (t)huis kunnen bouwen. Een dochter en een zoon mochten zij

ontvangen, Sonja en Marco. Ze werden schoonouders van Ronald en Lia en grootouders van Kevin en Anouk. Ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk hielden ze 28 februari 2009 een dankdienst in Cadzand. Twee jaar geleden verruilden Ko en Betsie hun woning in Cadzand voor een bungalow in Oostburg. Na een grondige verbouwing waarover Ko zelf de leiding had, werd de oversteek gemaakt. Ook de duiven verhuisden mee, Ko's grote hobby. Afgelopen najaar werd bij hem een chronische vorm van ouderdomskanker geconstateerd. Helaas bleek zijn lichaam een gestarte chemokuur niet te kunnen verwerken, zelfs onherstelbaar te schaden.

Vrijdagmiddag 20 mei hebben we in de kerk van Cadzand zijn leven herdacht en afscheid van hem genomen. Samen met zijn gezin begeleidden we Ko naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Oostburg. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar Betsie, Sonja en Ronald, Marco en Lia, Kevin en Mariska, Anouk en Michel, Ankie. Dat de leegte die hij achter laat gevuld mag worden met goede en dierbare herinneringen.

Ds. Irma Nietveld

Verjaardagen 23 juli t /m 17 september 2016

Mevr. G.C. de Neef-Eversdijk	Cadzand	25-07-1931
Mevr. J.C. van Houte-Provo	Cadzand	26-07-1932
Mevr. H. Aalbrechtse- Krane	Sluis	09-08-1929
Mevr.W.P.v. Opdurp-Bondewel	Sluis	20-08-1927
Mevr. S.A. Bertou- van Dale	Cadzand	21-08-1935
Dhr. P.W. Leenhouts	Cadzand	24-08-1925
Mevr. J.ter Haar- Fieten	Sluis	25-08-1927
Mevr. S.M. Risseeuw-le Clerq	Retranchement	25-08-1934
Mevr. D.J. Tack	Cadzand	26-08-1930
Mevr.J.L.M. Scheerens-v. Halst	Sluis	27-08-1935
Mevr.S.J. Corthals	Sluis	31-08-1931
Dhr. R.J. van de Luijster	Cadzand	31-08-1933
Mw.J.E. v.Cruijningen-Dekker	IJzendijke	06-09-1930
Dhr. J. Boersma	Sluis	08-09-1930
Dhr. H.M. van der Nol	Hengelo	12-09-1929
Dhr. J.I. Visser	Cadzand	16-09-1934
Mevr.M.A. Goossen-Eversdijk	Sluis	17-09-1926

Bloemendienst Cadzand

Geen bericht ontvangen.

Bloemendienst Sluis

Na lang wachten op mooi weer is de zomer toch gekomen, we hopen van harte dat u er van kunt genieten thuis of op vakantie.

We willen nogmaals een oproepje plaatsen om hulp te vragen voor de Bloemendienst.

Wil iemand ons komen helpen in Sluis, één maal per vier weken een bloemetje plaatsen in de kerk en na de dienst bezorgen bij een jarige, zieke of iemand die nieuw is in onze gemeente.

U kunt zich aanmelden bij Jo van Deursen tel. 462217 of bij Rie Barendse tel. 461465.

Wij hopen van harte op één of meer reacties.

Vanaf de tweede helft van MEI is bij de volgende personen een attentie of een bloemetje bezorgd:

Dhr. en Mevr. Quaak -Maas ter ere van hun 70 jarige huwelijksverjaardag!

Dhr. Rosseel en Dhr. de Gardeijn.

In JUNI, Mevr. Focke - Schrier, Mevr. A.S. Leenhouts, Mevr. A.Blomme - de Jong, Mevr. J.Luteijn, Mevr. Brugge - de Brauwer, Mevr. Hoste - Dierkx, Mevr. De Veij - Kramer, Mevr. Huigh - IJsebaart.

In de eerste helft van JULI, Mevr. Versprille - de Voldere, Dhr. S. De Blaere en Mevr. Risseeuw - de Regt.

Wij danken alle gevers voor de bijdragen die we hebben ontvangen, te weten:

3 x 10 Euro en 1 x 100 Euro.

Een hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst,

Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly Vercrujssse

Uit de Kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 9 mei en 6 juni 2016. De vergadering van 11 juli is vervallen vanwege ziekte en vakantie.

Diaconie: De jaarrekening 2015 is doorgenomen en vastgesteld. Het jaarlijks evaluatieverslag is besproken.

De Gemeente vergadering van 17-04-2016 werd geëvalueerd.

De vragen van het Cluster vanwege het opstellen van een vervolgbeleidsplan zijn besproken, de reacties worden teruggemeld.

We ontvingen het verslag van de kerkvisitatie in januari 2016.

Daarbij enkele aanbevelingen, die echter al langere tijd in gebruik zijn.

Bericht van de Classis: in de nieuwe organisatievorm van PKN vervalt de classis Zeeuws-Vlaanderen, deze wordt onderdeel van “regio Deltagebied”, totaal komen 11 regio’s in Nederland. Een Zeeuws-Vlaamse overlegsituatie zal naar verwachting voortgezet worden

Kerkdiensten Rozenoord: bij het ontbreken van een voorganger is de uitvoering door vrijwilligers met een aangeleverde liturgie goed werkbaar gebleken. Deze werkwijze kan vaker benut worden als er geen voorganger beschikbaar is.

Vergaderrooster KKR 2016-2017 is vastgesteld. Dit rooster heeft als opzet 1x per 6 weken vergaderen. Elke maand is lastig gebleken, de tussenliggende tijd geeft te weinig gelegenheid tot uitwerking van afspraken in combinatie met voorbereiding van de volgende vergadering.

Kerkelijke goederen: twee van de oude zilveren bekens worden tentoongesteld in het Belfort te Sluis. Ook In het Zeeuws Museum in Middelburg worden twee bekens getoond, evenals de scherven die

lange tijd in de kerk van St. Anna hebben gelegen. Alle goederen zijn gefotografeerd voor de verzekering en worden bewaard in een kluis. Om er toch iets van te kunnen zien, komen er ook foto's in de kerk.

Het concept verhuurtarieven en voorwaarden kerk Cadzand, 't Zwin en De Kogge is besproken, dit vraagt nog enkele aanpassingen voor het definitief wordt vastgesteld. Daarna kan het worden gecommuniceerd met de vaste gebruikers, vooral belangrijk vanwege de nieuwe situatie in 't Zwin.

Opgemerkt wordt dat er door enkele vrijwilligers in 't Zwin veel werk verzet is bij het leeghalen t.b.v. de werkzaamheden. Op de zolder lag blijkbaar al heel lang en heel veel oud materiaal van onbekende eigenaar. De zolder kan na de werkzaamheden niet meer gebruikt worden.

Naar aanleiding van de bijeenkomst d.d. 24-5-2016 door gemeente Sluis m.b.t. bestemmingsplan Cadzand Dorp, is door de KKR een reactie verzonden om herziening van het bestemmingsplan t.b.v. het terrein achter 't Zwin. Het verzoek is de bestemming te wijzigen naar "bebouwing mogelijk".

Als dit verzoek gehonoreerd wordt, kan indien gewenst in de toekomst alsnog uitbouw van 't Zwin plaatsvinden.





Verbouwing Zwingebouw





Indeling nieuwe toiletten



Nieuwe keuken is geplaatst

Collecten

Collecte opbrengsten in mei en juni 2016

		Kerkrentmeesters	Diaconie
Mei	Cadzand	€ 114,80	€ 66,95
	Sluis	- 99,55	- 85,30
	Rozenoord	- 15,45	
Juni	Cadzand	€ 78,05	€ 72,50
	Sluis	- 78,80	- 75,35
	Rozenoord	- 36,40	

Opbrengst uitgangscollectes.

08-05-2016	Eigen werk in de gemeente	€ 24,95
15-05-2016	Kerk in actie. Zending.	- 97,10
22-05-2016	Noodhulp uit het giftenadvies	- 38,85
29-05-2016	Lilianefonds.	- 53,15
05-06-2016	Kerk in actie. Werelddiakonaat	- 47,20
12-06-2016	Het Roosevelthuis	- 65,65
19-06-2016	Terres des Hommes	- 134,85

Collectiedoelen eind juli tot en met september 2016

In de komende weken is de uitgangscollecte bestemd voor de volgende doelen:

24 juli: Stichting Protestantse Zorg-en Ziekenpastoraat West Zeeuws Vlaanderen

Deze stichting verzorgt, met hulp van veel vrijwilligers, de kerkdiensten in De Stelle. Rondom de feestdagen, Pasen en Kerst, wordt een attentie aangeboden aan de zieken en bewoners. De Elisabethbode en De open Deur worden uitgedeeld aan de bewoners en patiënten op afdeling 4 van het Antonius ziekenhuis en de Stelle.

31 juli: Onderhoud kerkgebouwen.

7 augustus: De voedselbank.

Op deze eerst zondag van de maand staat de mand weer in de kerk. U kunt hier goederen inleggen die bestemd zijn voor de voedselbank. We verzamelen voor het uitdeelpunt in Oostburg. Uw hulp in de vorm van goederen en geldelijke bijdrage zijn hard nodig. Er gaan elke week 47 pakketten de deur uit.

14 augustus: Kerk in Actie. Zending.

De collecte is bestemd voor onderwijs aan lekenpredikanten op het Indonesisch eiland Nias. Kerk in actie hoopt in 2016 de training van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken.

21 augustus: Onderhoud kerkgebouwen.

28 augustus: Stichting Pardoos.

In deze gezamenlijke dienst met de Duitse bezoekers collecteren we traditiegetrouw voor de Stichting Pardoës. Villa Pardoës ontvangt jaarlijks ongeveer 400 gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind. Dankzij uw steun beleven zij een onvergetelijke vakantie waarin het ziek zijn even naar de achtergrond verdwijnt en dat is fantastisch!

4 september: Missionair Werk en Kerkgroei.

Ook de mand voor de voedselbank staat er.

Help de nieuwe kerk in Zeist. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. Zeist is zo'n pioniersplek.

11 september: De Zonnebloem.

Deze zondag hebben we oecumenische dienst met de mensen van rk parochie in Sluis. De dames van de zonnebloem helpen mee aan deze dienst en collecteren voor dit doel waar zij als vrijwilligsters heel veel werk voor verzetten.

25 september: Collecte Jeugdwerk.

Tijdens het jaarlijkse evenement van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spelen tieners door het hele land tegelijkertijd een online spel maatschappelijke thema's. Waar komt jouw kleding vandaan? Hoe kun je goed omgaan met de schepping? Sirkelslag is een succes: ieder jaar doen er weer meer jongeren mee. Voor gemeenten een mooie tool om jongeren aan te spreken en te betrekken. JOP zet de collecteopbrengst onder meer in om het aantal deelnemende groepen te laten stijgen van 630 tot 700!

Een woord

Een woord – het lijkt zo alledaags ...
Maar 't breekt de wereld voor je open,
Omdat het and'ren confronteert
met wat je denkt en durft te hopen.
Het is de tolk van wat je voelt,
van wat je wilt. Want elk verlangen
dat in je hart geboren wordt
laat zich, als 't moet in woorden vangen!

Een woord ... het schept de mogelijkheid
je medemens bewust te vinden.
Terwijl het daarentegen ook
relaties duurzaam kan ontbinden.
Soms draagt je woord een leugen mee.
Dan blijft de zin ervan verduisterd.
En vaak ook wordt het uitgehold,
verkracht of innerlijk ontluisterd.

Een woord ... je voelt je wel eens bang
om alles wat het uit kan richten.
Het blijft je daarom levenslang

tot echtheid en tot trouw verplichten.
Want slechts je leven kan zo'n woord
betekenis en inhoud geven.
En God alleen breng door Zijn Geest
al wat je zegt of schrijft tot leven.

Een woord ... nee 't is niet alledaags.
Maar 't zal je leven pas verrijken
wanneer je God bij voorbaat vraagt
het naar zijn oogmerk te herijken.
Dan wordt het tot een instrument
dat je gerust mag gaan hanteren
om op de plaats die God je gaf
een stukje vrede te creëren!

[Naar aanleiding van de vorige Stenen in de Vijver heeft mw. Mien Quaak-Scheele bovenstaand gedicht ingestuurd. Ze schrijft: 'Het juiste woord, op de juiste plaats is een weldaad'. De dichter(es) is onbekend.]

Films zijn vooral voor mensen met een doorleefd geloof een bron van inspiratie

Onlangs kwam ik onderstaand artikel tegen. Nu de filmavonden in de Zuidwesthoek hun zomerse rustperiode beleven is het misschien aardig hiervan kennis te nemen. Kijken door de blik van orthodoxen, zoekers en doorleefd gelovigen voor wie een film in het eigen leven al dan niet kan uitwerken als een parabel.

Wat voor invloed hebben filmverhalen op orthodoxe protestanten? En waaraan ligt het dat dit van persoon tot persoon heel verschillend is? Rinke van Hell promoveerde op een onderzoek waarin deze vragen centraal staan.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar in samenwerking met de Evangelische Theologische Faculteit Leuven, promoveert drs. Rinke (A.C.) van Hell (1977) vorige week in de theologie. Als praktisch theologe is ze werkzaam bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), daarnaast onderzocht ze de relatie tussen de toe-eigening van films en de religieuze identiteit bij orthodox-protestantse filmkijkers. De manier waarop mensen betekenis ontleen aan films en de functie die films voor ze hebben, verschilt namelijk. Van Hell wilde weten waaraan dit ligt.

Positiebepaling

Voor veel christenen zijn het kijken naar films en religieuze identiteit niet meer twee verschillende entiteiten, schrijft Van Hell in de samenvatting van haar proefschrift. Maar hoewel films kijken steeds populairder wordt onder christelijke filmkijkers in Nederland, is er weinig onderzoek gedaan naar de functie van film voor religieuze identiteitsconstructie. Terwijl meer duidelijkheid over de toe-

eigening van films door christelijke kijkers kan helpen om te begrijpen hoe christenen hun positie bepalen in de wisselende contexten van hun dagelijks leven, de maatschappij en de kerk.

Van Hell liet dertig mensen drie verschillende films zien in een periode van drie maanden: de Spaanse film *Mar Adentro* – over een verlamde man die euthanasie wil laten plegen, de Franse film *Des hommes et des dieux* – over een aantal Franse monniken die in Algerije verstrikt raken tussen moslimterroristen en het Algerijnse leger – en de Amerikaanse film *Blue like jazz* – die gaat over een christelijk opgevoede jongen die in een geloofscrisis raakt op een liberale universiteit. Voorafgaand aan de serie werden ze allemaal geïnterviewd over hun religieuze identiteit, en na elke vertoning namen de kijkers deel aan een focusgroep – een gestructureerde discussie in groepsverband – of werden ze persoonlijk geïnterviewd. Uiteindelijk werden alle deelnemers in de loop van het proces drie keer persoonlijk geïnterviewd en een keer in de focusgroep.

Film als parabel

De functie die de films voor de verschillende kijkers vervulden, bleek samen te hangen met hun persoonlijke religieuze identiteitsstatus. De impact van de filmverhalen is vooral bijzonder sterk bij ‘zoekers’ – christelijke kijkers die twijfelen aan hun geloof of in een geloofscrisis zitten – en daarnaast bij kijkers die zich de religieuze identiteit die ze van huis uit meegekregen hebben, zelf echt eigengemaakt en doorleefd hebben. Zij kunnen goed balanceren tussen de overlevering uit de traditie, de eigen ideeën over het geloof en de geloofsstandpunten van anderen. Voor diegenen met een meer direct overgenomen religie of traditie die vanuit de opvoeding gegeven was, is de functie van film minder krachtig. Voor de ‘zoekers’ werkte de film *Des hommes et des dieux* bijvoorbeeld

duidelijk als een nieuwe bron om hun geloof vorm te geven, terwijl de laatste groep deze film – net als veel andere films – vooral ziet als een vorm van vermaak, zonder diepere betekenis voor het geloofsleven.

De resultaten van het onderzoek komen overeen met de zogeheten pro-filmische theorie van Martin Barker: kijkers die enthousiast zijn over de films en zich helemaal kunnen inleven in de fictieve wereld, slagen erin om die wereld te relateren aan het eigen dagelijks leven. Ze verwerken de films op verschillende manieren, waardoor het filmverhaal de ruimte krijgt te laten zien dat het leven ook anders kan. Van Hell: „Op deze manier kan de film als parabel in het echte leven functioneren.” In haar proefschrift geeft Van Hell een aanzet tot een vorm van praktische theologie waarin film een rol kan spelen als gelijkenis: een krachtige bron voor theologie en religieuze identiteitsopbouw.

(Overgenomen uit: *Het Goede Leven*, 5 juli 2016. Auteur is Dick Vos)

Mocht uw belangstelling gewekt zijn noteer dan alvast de eerstvolgende filmavond: dinsdagavond 20 september, *Le fils de l'autre*. Deze film is uitgekozen met het oog op de vredesweek (17-25 september).

Ds. Irma Nietveld



Sinds 1989 organiseert de stichting Zomeravondconcerten aan Zee prachtige concerten. Als lokatie zijn de eeuwenoude kerkjes in Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet, Groede, Waterlandkerkje en Aardenburg gekozen. Het aanbod van concerten is klassieke muziek door jonge professionele musici.

De activiteiten vinden plaats op de woensdagen in juli en augustus.

Woensdag 10 augustus, 20.00 uur.

N.H. kerk, Prinsestraat 17, 4506 AG Cadzand. CUERDAS



Cuerdas verenigt drie muzikanten met verscheiden achtergronden: de Irakees Osama Abdulrasol (qanûn), de Belgische Hannelore Devaere (barokharp) en de Taiwanese Li-Ling Huang (guzheng).

Osama Abdulrasol studeerde westerse klassiek in Groot-Brittannië en oosterse muziek in Irak. Hij trad op met het Symfonisch Orkest van Antwerpen en het Vlaams Radio Orkest en muzikanten als Goran Bregovic, Lucilla Galeazzi, Tom Robenson en BJ Scott. Hannelore Devaere studeerde historische harp aan de Akademie für Alte Musik in Bremen bij Andrew Lawrence King. Ze is vooral gefascineerd door de renaissance- en barokmuziek uit Spanje en Italië. Naast solowerk concerteerde ze als continuobegeleidster met ensembles als Luthomania, Encantar, La Cetra d'orfeo, Elyma en Hesperion XXI.

Li-Ling Huang vormt een vast duo met pipa-speler Xia Hua en musiceert daarnaast in tal van projecten. Samen brengen ze een mix van Oosterse en Westerse muziek op drie snaarinstrumenten. Daarbij staat de barokharp voor de Europese traditie, het Arabische hakkebord of qanûn voor de muziekcultuur uit het Midden-Oosten en de guzheng of Chinese citer voor de verfijning uit het Verre Oosten. In dit concert wisselen solopartijen af met combinaties waarbij het ene instrument het andere uitnodigt om in te spelen op zijn specifieke klankkleur en zo elkaars wereld te betreden en te verrijken. De barokharp staat hierbij centraal. Naast traditionele muziekstukken brengt Cuerdas composities die speciaal voor dit samenspel gecreëerd zijn. Ze maakten hun debuut op het harpfestival "Seduced by harps" in Lommel in maart 2015.

PROGRAMMA: "Tunes for 3"

- Propinan de Melyor - (Spanish traditional)
- Tres Morillas - (Spanish traditional)
- Habibu - (Osama Abdulrasol)
- Huzun - (Osama Abdulrasol)
- Italian ground - (John Eccles)
- as Folias - (Spanish traditional)
- Night rain - (Chinese traditional)
- Ode to plum blossom - (Chinese traditional)
- My lagan love - (Irish traditional)
- Gypsy in Bagdad - (Osama Abdulrasol)

Meer informatie: www.zomeravondconcertenaansee.nl

Onderhoud Kerktuin

Beste mensen,

Graag nodigen wij u uit om **zaterdag 30 juli (i.v.m. Dorpsfeest 4 augustus) om 9.30 uur** te helpen in de kerktuin.

Van 9.30 uur tot 12.00 uur bent u welkom, om 10.30 uur houden we koffie/thee pauze.

Neem a.u.b. zelf gereedschap mee.

Noteert u alvast de zaterdagen voor de rest van het jaar:

1 oktober en 3 december.

Graag tot dan,

Met vriendelijke groet,

Anneke van Iwaarden-Basting

Tel. 396022





Vervolg adressen:

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-
Louweret, Zuidoijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijke toerbeurt
verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel:

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendienst Zuidwesthoek

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen

0117- 462217, Mevr. N. Vercruijsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG

Sluis tel.nr 0117461385.

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56

4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW

Retranchement

Kerkdiensten

(in de periode 24 juli t/m 25 september)

24-7-2016	9.30 u	Cadzand	ds.I.J.Nietveld
31-7-2016	9.30 u	Cadzand	ds de Beun
7-8-2016	9.30 u	Cadzand	ds.I.J.Nietveld
14-8-2016	9.30 u	Cadzand	ds.I.J.Nietveld
21-8-2016	9.30 u	Cadzand	mw Reijnhoudt
28-8-2016	10.00 u	Cadzand- NI/D	ds.I.J.Nietveld
4-9-2016	10.00 u	Sluis	dhr. D. Schriek
11- 9-2016	10.45 u	Sluis	ds.Nietveld/A. de Krijger (RK)
18-9-2016	10.00 u	Regionaal	Biervliet- startzondag
25 -9-2016	10.00 u	Cadzand	ds. M. van Manen
27-7-2016		Rozenoord	ds.I.J. Nietveld
10-8-2016		Rozenoord	ds.I.J.Nietveld
24-8-2016		Rozenoord	RK
7-9-2016		Rozenoord	RK
21-9-2016		Rozenoord	ds.I.J. Nietveld

Bij de diensten in Cadzand is er kinderdienst.

**vanaf 3 juli t/m 21 augustus is de
aanvangstijd 9.30 uur en is er om 11.00
uur Duitstalige dienst.**