



Protestantse
Kerk

DE ZUIDWESTHOEK

22e jaargang nr. 2, maart 2016



**KERKBLAD VAN DE
“PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDWESTHOEK
TE SLUIS e.o.”**

Adressen

Predikant:

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen
Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413
inietveld@zeelandnet.nl

Secretariaat:

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957
scribazwh@zeelandnet.nl

Website: www.pknzuidwesthoek.nl

Ouderlingen:

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen
Zuidzandseweg 6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957

Ouderling -Kerkrentmeesters:

Dhr. J.Dees
Nieuwvlietseweg 17, 4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660

Kerkrentmeester:

Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester
Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand. 0117-391548

'De Zuidwesthoek' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Redactie:

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand. 0117-391700.

e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl

Minke Meijer: e-mail: strijder@xs4all.nl.

Wil Prins: email: wprins@zeelandnet.nl

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari.

rekeningnr: NL 18 RABO 0147829380 t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis
(ANBI Diaconie: 824103348; ANBI: Kerkrentmeesters: 823743512)

Sluitingsdatum volgend nummer:

11 mei 2016

Bezorgdatum volgend nummer:

21 mei 2016

Inhoudsopgave

Adressen	2
Stenen in de vijver	4
In memoriam	6
Verjaardagen	8
Bloemendienst	9
Paasgedicht	11
Uit de kerkenraad	13
Wereldgebedsdag	15
Collecten: opbrengsten	17
Collectedoelen	19
Activiteiten Cadzand mei 2016	22
Ballade van de ezel	25
Filmavond 3 mei	26
Onderhoud Kerktuin	27
St. Anna-ter- Muiden	28
Dirigent Zangvreugd/ Zonnebloem	29
Kleurplaat	30
Vervolg adressen	31
Rooster kerkdiensten	32

KOPIJ ZUIDWESTHOEK maart 2016

Sluitingsdatum: 11 mei 2016

Abonnement Zuidwesthoek 2016:

Wilt u ook in 2016 een papieren versie van het kerkblad ontvangen?

Wilt u dan de kosten ad €12,50 overmaken aan: CvK Zuidwesthoek

Sluis Rekeningnr: NL18 RABO 01478 29380

Stenen in de Vijver

Pasen is bevrijding. We vieren geen wonder van ooit en eens en lang geleden, maar we vieren dat wij in Christus een nieuw bestaan hebben ontvangen. En daarin is bevrijding een kernwoord. In de bevrijding door Christus klinkt de bevrijding uit Egypte mee. Niet voor niets ging Jezus op naar Jeruzalem om daar Pesach te vieren. De betekenis van Zijn laatste dagen, van lijden, dood en opstanding, krijgen in het joodse Pesach (Pasen) diepere betekenis. Sterker, we vinden daarin wellicht het werkelijke verstaan. De Uittocht (Exodus) is ook meer dan een geschiedenis van ooit en eens en lang geleden. Ieder jaar met Pesach gedenken de Joden de bevrijding uit het slavenhuis. En daarbij weten ook de Joden dat dit verhaal alles te maken heeft met het eigen leven. En met de eigen toekomst. Egypte staat voor alles wat verslaaft, wat onderdrukt, wat leidt tot dood en verderf. Het is het slavenhuis waarin de mens gevangen zit. Noem het zonde, noem het begeerte of hang naar materie, naar geldingsdrang, naar leven-voor-jezelf. Noem het ook onderdrukking, uitbuiting, geen recht vinden, doods bestaan. Het is God die Mozes opdracht geeft het volk uit te leiden, te bevrijden van de ketenen. En dan volgt er een woestijnreis van veertig jaar. Een leven lang krijgen ze daar in de woestijn onderwijs, opdat hun leven dadelijk in het Beloofde Land een zegenrijk leven zal zijn, een eeuwig leven. Want in vrijheid zal de mens leven, met liefde, vrede en gerechtigheid als grond onder de voeten. Dat leerden ze in de woestijn.

Jezus ging zijn weg door het leven. Een kort leven waarin Hij volop zocht naar bevrijding. Hij gaf het bevrijdende Woord van God handen en voeten. In alle genezingen, alle tekenen en al zijn woorden wordt helder hoe Hij tegenover het slavenhuis van mensen de bevrijding van God stelt. Die weg leek een doodlopende weg. Maar

in de consequentie waarmee Hij tot in de dood de kracht van Gods liefde bleef uitdragen, heeft die dood geen macht over Hem gekregen. Hij leeft.

Wanneer wij ons laten dopen, wanneer wij Jezus willen volgen, dan sterven wij met Hem en staan met Hem op. Ons oude leven (het slavenhuis) laten we afsterven om ons te bekleden met het nieuwe leven (in vrijheid). Maar dat heeft weer gevolgen voor ons eigen handelen en denken, voor onze eigen toekomst. Het offer van Christus is niet van ooit en eens en lang geleden, maar vraagt iedere dag weer werkelijkheid te worden in ons eigen leven. We moeten weerwoord zijn, tegenspraak, profeten. Bevrijdend in ons spreken, getuigend in onze daden. Er valt nog een wereld te winnen zou je kunnen zeggen als je in onze dagen om je heen kijkt. ‘Jezus ga ons voor deze wereld door. En U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.’ (Lied 835)

Ik wens u allen een gezegend Pasen!

Ds. Irma Nietveld

(I)In memoriam mevrouw. M. de Feyter-Baart

Op 17 Jan is na een kort ziekbed Mevr. Madeleintje de Feyter-Baart overleden.

Madeleintje werd geboren op 3 April 1921. Haar oudste zusje is Willemientje. Er waren nog 2 kinderen die echter al op jonge leeftijd zijn overleden. Madeleintje heeft zich van jongs af aan ontfermd over haar oudere zus. In grote armoede hebben ze hun jeugd in Retranchement doorgebracht. Madeleintje had het er altijd over. En hoe de nonnetjes, de schoenenwinkelier en de hoedenwinkelier uit Sluis op een goede dag beide meisjes in nieuwe kleding staken. Het zijn herinneringen die haar leven getekend hebben.

Samen met haar man Dominicus de Feyter heeft Madeleintje jaren in Retranchement gewoond. Daar werden hun 2 kinderen geboren, een zoon en dochter. Later verhuisde het gezin naar Sluis. Een tragisch ongeval brak het leven van hun zoon af. Hun dochter schonk het leven aan kleinzoon Sascha. Na het overlijden van Dominicus bleef Madeleintje alleen achter in de Zilversmidstraat. Ze ontfermde zich over de diertjes rond haar huis: vogeltjes en katjes.

Toen Madeleintje in 2015 ernstige tekenen van dementie begon te tonen is zij opgenomen in verpleegtehuis "De Stelle". Daar is ze nog ruim 8 maanden liefdevol verzorgd.

De crematie heeft in stilte plaats gevonden op 21 januari, in de Blauwe Toren te Brugge.

Dat ze moge rusten in vrede.

(II) In memoriam mevrouw J.A. du Fossé –Keijmel

Op 24 januari is na een kort ziekbed overleden Jozina Adriana du Fossé –Keijmel. Ze mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken.

Ze zag het levenslicht in Sluis op 23 juli 1921, oudste kind in het kinderrijke gezin van Izaak Anthony Keijmel en Sara Pauline Wage. Samen met haar man Johannes du Fossé zou ze zelf ouder worden van 6 kinderen, 2 jongens en 4 meisjes. Jaren later volgden de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een groot gezin dat ze als een goede moederkloek bijeen heeft proberen te houden. In haar woning aan de Kerkstraat 18 in Sluis en later in Rozenoord hoefde ze het geen dag zonder bezoek te stellen. Misschien is de wijze waarop ze het leven zag het best samen te vatten met de tekst die op de rouwliturgie van haar eigen moeder stond geschreven:

‘Het leven bestaat uit vallen en opstaan. Er komen veel donkere wolken over het leven heen. Maar achter een donkere wolk daar schijnt een helder lichtje, Dat lichtje is van de Heiland, de Heiland alleen.’ Deze tekst wilde ze ook bij haar eigen afscheid betrekken. Het vallen en opstaan, jezelf weer bij elkaar pakken en verder gaan, ‘het is nu eenmaal zo, daar verander je niets aan’, dat is een levenshouding of levensmotto dat haar leven kenmerkt. En de stellige hoop en verwachting dat ze haar geliefden in de dood weer zou ontmoeten. In haar lange leven heeft ze veel geliefden verloren. Het laatste jaar was wat dat betreft helemaal bar. Een mens kan ook te oud worden, verzuchtte ze dan wel eens, als ze zelf weer een afscheid moest meemaken. Ondanks of dankzij haar vele operaties krabbelde ze zelf telkens weer op. Dat ze eind januari niet weer opgelapt kon worden in het ziekenhuis kwam voor haar als een vrij abrupte boodschap. Ze berustte er in en heeft bewust van haar

gezinsleden afscheid kunnen nemen. In de vroege ochtend van zondag 24 januari is ze in het bijzijn van enkele kinderen ingeslapen. Vrijdagmiddag 29 januari hebben we in een dienst van afscheid haar leven herdacht en aansluitend haar lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats te Sluis. Moge zij rusten in vrede en moge haar gedachtenis tot zegen zijn.



Verjaardagen 20 maart t /m 20 mei 2016

Dhr.P.I.van Cruijningen	Cadzand	30-03-1931
Dhr.J.B. Focke	Sluis	31-03-1930
Mw.G.M.A.le Clercq-de Swart	Sluis	03-04-1933
Mw.M.L.Provo-Verhoosel	Sluis	03-04-1931
Mw.J. Luteijn- Schalk	Sluis	09-04-1923
Mw.C.H. Poleij- Bom	Sluis	11-04-1933
Mw.S.J.van der Nol- Lako	Hengelo	19-04-1930
Dhr. J.P. Provo	Sluis	20-04-1929
Dhr.O.A. Vermeire	Retranchement	27-04-1934
Dhr. R.M.L. Verdooren	Sluis	27-04-1930
Dhr.P.J. Quaak	Sluis	28-04-1924
Dhr. P.M. Hoste	Sluis	06-05-1930
Mw.E. de Meij-den Hamer	Sluis	11-05-1919
Dhr. K.F. Malcorps	Sluis	17-05-1923
Mw. E. Ruijterman-Havers	Sluis	18-05-1919

Bloemendienst Cadzand

De afgelopen weken zijn bloemen gebracht bij:

Dhr. Faas, dhr. Toussaint, mevr. de Lijser - Elferink,
mevr. de Grootte - van Hee, mevr. v / d Luijster - Vasseur,
mevr. Doornebos - Lako, mevr. Beun, mevr. Toussaint - Buijsdhr.
Risseeuw , dhr. Brevet, dhr. van Dale, dhr. Doornebos,
mevr. Luteijn - van As en mevr. Voerman - Mak.

Wij hebben de volgende giften ontvangen: 3 x € 10 en 1 x € 5,
waarvoor onze hartelijke dank.



Bloemendienst Sluis

Er zijn alweer meer dan 2 natte maanden voorbij in het jaar 2016 en we hopen op een mooie zonnige Paastijd.

Allereerst een oproepje van de Bloemendienst:

Wil iemand ons komen helpen in Sluis, 1 maal per 4 weken een bloemetje zetten in de kerk en na de dienst bezorgen bij een jarige, zieke of bij iemand die nieuw is in onze gemeente.

U kunt zich aanmelden bij Jo van Deursen tel. 462217 of bij Rie Barendse tel. 461465.

Wij hopen van harte op een of meer reacties.

Hieronder de mensen die in de laatste maanden een bloemetje, een kaart of een fruitattentie hebben ontvangen omdat ze jarig waren of in het ziekenhuis moesten verblijven of verhuisd zijn.

2de helft januari:

Mevr. de Ruijter-Buijl, mevr. Luteijn-Schalk, mevr. De Grootte-van Hee, mevr. Focke-Schrier, mevr. Willemsen-Zonnevijlle, dhr. Verduyjsse

Februari:

Mevr. Staal-Haak, dhr. J.S. Huigh, dhr. J.J. Du Fosse en dhr. De Blaere.

Wij danken u hartelijk voor de gaven die we hebben ontvangen, te weten: 1x 50 Euro en 1x 10 Euro

Namens de dames van de Bloemendienst fijne Paasdagen gewenst met een

hartelijke groet van Jo van Deursen, Rie Barendse en Nelly Verduyjsse

Berichtje van Lotty den Decker:

Beste Nelly, Rie, Jo, en Leny,

Bedankt voor jullie lieve, hartelijke woorden en wensen in de "Zuidwesthoek". Natuurlijk, ga ik jullie óók missen! De samenwerking was gezellig, leuk en ik denk ook doelmatig.

Ik hoop dat jullie er snel iemand bij krijgen, want het is toch erg fijnmensen blij te maken met een bloemetje of een bezoekje. Het geeft zo'n voldoening ook hé! Ik heb hier in Oostzaan, in mijn huis m'n draai al gevonden. Lekker dicht bij Anjo.

De contacten buitenshuis, daar ga ik nog aan werken. Nu even rust. Bloemenvriendinnen..... de hartelijke groeten van mijn jullie allen bedankt voor de prettige en fijne samenwerking

tot horens en tot ziens, Lotty

Paasgedicht: LEVEN ... VOORGOED

Wij weten dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan.

1 Johannes 3:14

Je kunt vandaag wel even denken
aan 't leven, dat de dood verwon,
en zingen van het komend Godsrijk
dat bij het lege graf begon.

Je kunt wel luist'ren naar de boodschap
die stilstaat bij een nieuw begin,
maar ... als de feiten je niet raken
wat heeft zo'n Paasfeest van voor zin?

Wat doe je met een brokje eerbied
en met een vleugje sentiment,
zolang je bij het Paasgebeuren
niet wezenlijk betrokken bent?

Je viert het wel, maar ... op een afstand!

Je accepteert de waarheid wel,
maar 't groeit niet uit tot een beleven.

Het blijft een vroom, vrijblijvend spel.

Toch ... is die opgestane Heiland verweven met jouw levensplan.

Toch pluk je er qua levenskansen

tot op vandaag de vruchten van.
Het evangelie van het Paasfeest
spreekt ook voor jou zijn klare taal.
Want dankzij Jezus mag je delen
in Gods bevochten zegepraal!
Zijn kracht wil in je leven werken,
en geeft je hoop en perspectief.
Dat wonder vraagt toch om ervaring?
Dat onderga je niet passief.
Dat móét iets in je openbreken,
iets, dat je hele zijn doortrekt,
en dat in jou naar Gods bedoeling,
voorgoed het nieuwe leven wekt.

Truus van der Roest

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 11 januari en 1 februari 2016.

Vanaf 2016 wordt maandelijks een vergadering gehouden, vergaderen door het moderamen komt daarmee te vervallen. In de vergadering van 11 januari nemen we afscheid van Nellie Spierenburg, met hartelijk dank voor alle inzet en werkzaamheden als diaken in de afgelopen periode. Het spijt Nellie geen opvolger te kunnen melden.

Vanuit de landelijke kerk is verschenen de Visienota 2025- Waar een Woord is, is een weg.

Besloten wordt om deze te bespreken op een Gemeente bijeenkomst op zondag 17-04-2016 in Sluis, na afloop van de kerkdienst. Dit moment is vervangend voor een gemeente avond.

Bericht ontvangen van het Breed Moderamen van de Classis. Op 13 januari 2016 is het besluit genomen om het aantal ambtsdragers voor de Zuidwesthoek op een geringer aantal vast te stellen en wel op vier (4), dit voor de duur van één jaar. Aan dit besluit worden nog voorwaarden verbonden, waaraan de Zuidwesthoek gevolg dient te geven.

Diensten in Rozenoord: het wordt steeds lastiger om vervanging te vinden als een voorganger de gemaakte afspraak moet afzeggen. Deze diensten vragen vervolgbespreking, ook vanwege de huidige bewoners van Rozenoord en het financieel aspect voor de ZWH.

De kerkvisitatie heeft plaatsgevonden op 25-01-2016. We kunnen terugzien op een goed gesprek en zijn in afwachting van het verslag van visitatoren.

Tijdens de vergadering maken we kennis met tijdelijk gemeente adviseur Anneloes Steglich.

Anneloes is aangesteld tot eind oktober 2016. Momenteel is er nog onduidelijkheid over *vorm van* ondersteuning van gemeenten na oktober 2016. Haar meest belangrijke taak is nu: info ophalen bij betrokken gemeenten W ZVL m.b.t. samenwerking in cluster en input voor beleidsplan cluster. We bespreken een aantal zaken vanuit de Zuidwesthoek.

Er is bericht verzonden naar stichting Behoud Dorpskerk Retrenchement: leden van de kkr waren niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de opening.

Kerkbalans: van een aantal adressen in 2015 is geen bijdrage ontvangen, kerkrentmeesters volgen de bijdrage in 2016.

't Zwingebouw: Fa. Voerman wordt gevraagd voor definitieve offerte, voorwaarde daarbij is uitvoering werkzaamheden in de maand juni 2016. De uitvoeringsperiode is onderdeel van de definitieve afspraak. Fa P. de Wolf verzorgt sanitair en loodgieterwerk. Tijdens de werkzaamheden: in Cadzand koffiedrinken na de dienst achterin de kerk. De vaste gebruikers van 't Zwin ontvangen bericht over de startdatum. Internet wordt aangelegd in week 6.

Ria Francke keert terug in het bestuur van St. Behoud Dorpskerk Cadzand, zij is daarbij tevens vertegenwoordiger van de ZWH. Simon Buijze, zittend bestuurslid SBDC, is eveneens bereid zijn bestuursfunctie te combineren met vertegenwoordiger van de ZWH. Vrijwilligersavond 2016: enkele vrijwilligers worden gevraagd om dit te organiseren. Zij kunnen desgewenst anderen hierbij inschakelen.

De bestemming van Paaskaarsen 2015 wordt vastgesteld. Kinderkring- Cadzand: de begeleiders zijn tevreden over de gang van zaken.

Duitse diensten 2016, voorbereiding voor de Paaswake heeft plaatsgevonden, inmiddels heeft ook contact plaatsgevonden met de werkgroep.

Noteer vast in uw agenda:

Gemeente bijeenkomst op zondag 17 april 2016 in Sluis

na afloop van de kerkdienst

WERELDGEBEDSDAG

Op zondag 6 maart 2016 werd in de kerkdienst te Sluis de Wereldgebedsdag gevierd. De orde van dienst kwam vanuit Cuba. Het liturgieboekje bood tevens informatie over dit land, waar de inwoners nog steeds lijden onder de gevolgen van het handelsembargo.

Gebruikelijk is om bij de Wereldgebedsdagviering het land van herkomst te symboliseren met de vlag en voorwerpen die met dat land verbonden zijn. Dat was deze keer niet zo eenvoudig, zelfs in de wereldwinkel waren geen Cubaanse producten te vinden. Toch slaagde de voorbereidingsgroep erin om de liturgietafel een Caribisch sfeer te geven. Bontgekleurde kleden, kaarsen, vruchten en lokaal riet (plaatsvervangend voor het veel verbouwde suikerriet) zorgden voor een tropisch tintje .

De dienst was voorbereid door een groep vrouwen uit de gemeente. Zij maken daar elk jaar weer veel werk van, doen dat graag en met veel plezier. Deze dames verzorgden eveneens gezamenlijk de kerkdienst. Zij hadden ook de organiste ingeschakeld, in plaats van

het orgel bespeelde Willy Kamphuis de accordeon. Dat gaf bij enkele liederen een wel heel mooi effect.

De overdenking werd gehouden n.a.v. Marcus: iedereen is welkom bij Jezus, ongeacht leeftijd, afkomst of wat dan ook.

De collecte was bestemd voor kinder- en weeshuizen, een oncologische afdeling in het kinderziekenhuis en voedselhulp voor ouderen en gehandicapten. De inzameling werd verzorgd door de jongste kerkganger, die daar serieus werk van maakte. Het resultaat was € 87,35.

Bep, Jo, Miek, Nellie, Rie, Yvonne, hartelijk dank voor jullie voorbereiding en uitvoering. Dat laat zien dat we ook als gemeenteleden een goede en mooie kerkdienst kunnen houden. Na afloop was er weer koffie en thee, waarbij veel te bepraten viel.





Collecten

Collecte opbrengsten in januari en februari 2016

		Diaconie	Kerkrentmeesters
Januari	Cadzand	€ 23,05	€ 30,05
	Sluis	135,35	101,00
	Rozenoord	31,50	
Februari	Cadzand	€ 39,60	€ 28,15
	Sluis	- 61,50	- 62,85
	Rozenoord	- 35,30	

De kerkrentmeesters ontvingen een gift van € 50,00. Hartelijk dank hier voor.

Opbrengst uitgangscollectes.

03-01-2016	De voedselbank.	€ 47,35
10-01-2016	De bloemendienst.	- 40,25
17-01-2016	Oecumene.	- 39,65
24-01-2016	Educatie.	- 31,30
31-01-2016	Missionair werk en kerkgroei.	- 37,35
07-02-2016	Werelddiakonaat.	- 48,20
14-02-2016	40dagentijdcollecte.	- 31,40
21-02-2016	Voorjaarszendingsweek.	- 34,65
28-02-2016	Diaconaat.	- 19,50

-

Gift ontvangen via Ds. Irma Nietveld van € 50.

Waarvoor hartelijke dank.

Collectiedoelen januari t/m maart

In de komende weken is de uitgangscollecte bestemd voor de volgende doelen:

13 maart: Kerk in Actie 40 dagencollecte (Binnenlands diaconaat)
Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo'n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerste generatie allochtoon. Velen kunnen de Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in een woud van instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 'Stap verder', dat wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. 'Stap verder' heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,00 kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

20 maart: Palmzondag: collecte Kerk in Actie

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Door droogte en onregelmatige regenval lopen de landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde kariténoten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten. Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert hen tot nu toe weinig op. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen functioneren

zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een hout besparende oven. Met € 600,00 krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.

27 maart: Pasen: Jeugdwerk Protestantse kerk.

Geloof doorgeven aan een nieuwe generatie

De collecte is bestemd voor het jeugdwerk. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, helpt gemeenten om opnieuw in contact te komen met kinderen, jongeren en hun ouders. Een mooi voorbeeld daarvan is Hoek van Holland. JOP en de plaatselijke gemeente ontdekten na het houden van een aantal buurt interviews, dat gezinnen met jonge kinderen de behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar praktische hulp wordt geboden. Een mooi initiatief dat met enthousiasme is ontvangen. De opgedane ervaringen in dit project worden gedeeld met andere kerken. Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in de kerk. Deze programma's worden gedeeld via Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time verspreiden onder een grote groep mensen. Met de opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een nieuwe generatie. Geef daarom in de collecte. Dank u wel!

3 april: We collecteren voor de voedselbank en de 'mand' staat klaar voor de producten die u altijd zo trouw meebrengt.

11 april: Ujamaa

De collecte is bestemd voor het Ujamaa centrum in Zuid Afrika. Met alle diaconieën in Zeeuws Vlaanderen ondersteunen we dit project

van Kerk in Actie. Het centrum bemoedigt minderheden in de Zuid Afrikaanse samenleving met Bijbelse verhalen en ondersteunt met name de vrouwen. Veel vrouwen in Zuid Afrika hebben een ondergeschikte positie en lijden onder huiselijk en seksueel geweld. Met de Tamar Campagne brengt het Ujamaa Centrum het gesprek op gang over geweld en creëert het een veiliger situatie voor vrouwen. Hanna Wapenaar is uitgezonden door Kerk in Actie. Zij verzorgt samen met collega's Bijbelstudies en ondersteunt daarnaast het Ujamaa centrum via website en nieuwsbrieven.

17 april: Stichting Activiteiten Ontmoetingscentrum Oostburg Jota

Jota heeft als doel om in contact te komen met mensen om de kernwaarden “geloof, hoop en liefde” present te stellen in de samenleving. JOTA wil mensen een plek bieden waar vreugde en verdriet gedeeld kan worden. In de samenleving staat de zorg voor de kwetsbare medemens onder druk. JOTA probeert om juist ook voor hen een plek te creëren waar ze zich welkom voelen. JOTA doet dit door middel van het aanbieden van de volgende activiteiten: Cafeteria, WiFi-plek, leestafel en een spellenhoek, maaltijdgroepen, cursus- en leerhuisavonden, reparatiecafé en een naaiatelier. Er is een winkel met fair trade artikelen en zingevingsliteratuur.

24 april: Eredienst en Kerkmuziek

Zingen in je eigen taal.

Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Lieder en troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer hebben. De Protestantse Kerk ondersteunt met inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een impuls te geven aan de eredienst. En dit ook wereldwijd.

8 mei: Wezenzondag

De collecte is bestemd voor het werk in de eigen kerk.

15 mei: Pinksteren: Collecte kerk in actie (zending)

Meer jongeren in Rwandese Kerk.

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren in de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.

Activiteiten in en rond de kerk van Cadzand van 1 mei tot en met 9 mei

Binnenkort staat Nederland weer in het teken van dodenherdenking en bevrijding: 4 en 5 mei. De vlag gaat van half- naar heel stok, de bloemenkransen worden afgelost door vreugdevolle muziek en dans in den lande. In de Zuidelijke Nederlanden ligt de datum van gedenken en vieren net even anders. Eind 1944 werd hier strijd geleverd door Duitsers, Polen, Canadezen, Engelsen en Amerikanen. De bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke is 1 november vorig jaar al gelopen. Maar toch: nationale feestdagen vragen nationale aandacht. Voor ons hier in Zeeuws-Vlaanderen vormen ze

een goede gelegenheid om de geschiedenis van deze streek onder de aandacht te brengen bij de vele toeristen en dagjesmensen. Vorig jaar hebben we daar een succesvol begin mee gemaakt dat vandaag om voortzetting vraagt.

Van zondag 1mei tot en met zondag 8 mei is er een **expositie** ingericht. Het kerkgebouw is die dagen tussen 14.00-16.00 uur geopend. In de kerk zijn historische foto's te zien van de oorlogsjaren en de periode rond de bevrijding. U kunt persoonlijke verhalen en anekdotes lezen, geschreven door mensen van hier, die als jong mens deze tijd nog hebben meegemaakt. Als u wilt kunt u terplekke uw eigen herinnering aan het papier toevertrouwen: pen en papier liggen gereed. U mag uw verhaal natuurlijk ook alvast thuis schrijven en meenemen. En voor wie een tekening wil maken over vrede en vrijheid: ook dat kan. In de kerk hangen ter inspiratie tekeningen die de kinderen van de basisschool 2 jaar geleden hebben gemaakt ter gelegenheid van 10 jaar Wereldvrede vlam Cadzand. Dagboekantekeningen, knipsels uit tijdschriften en kranten spreken voor zichzelf. Uniek is de film-documentaire 'Against all odds', over de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. De Canadese bevrijder Cliff Chadderton die aan deze bevrijdingshandelingen zelf deelnam (!) heeft zich zijn verdere leven belangeloos ingezet om de bevrijdingshandelingen op film te documenteren. Nu de hele week tijdens de expositie te zien!

Dinsdagavond 3 mei wordt in 't Zwingebouw **de film 'Ida'** vertoond. Regisseur Pawel Pawlikowski toont in deze film zijn meesterschap! Polen, 1962. Net voor ze haar geloften aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster waar ze is opgevoed. Ze wil weten wat er met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-bezetting. Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter en haar enige

familieelid die nog in leven is. Het verhaal krijgt een ongekende wending. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang film 19.30 uur, einde 21.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Woensdagavond 4 mei dodenherdenking. Vanaf 19.00 uur is het kerkgebouw open. Terwijl eenieder zich daar verzamelt kunt u de documenten en het beeldmateriaal van de expositie inzien. Rond 19.45 uur volgt een korte wandeling (in stilte) naar het kerkhof. Na het blazen van de last post wordt om 20.00 uur een minuut stilte in acht genomen. Daarna worden bij de oorlogsgraven bloemen en kransen gelegd. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee achterin het kerkgebouw.

Maandagavond 9 mei is de **Vredeswandeling** van Cadzand-Bad Haventje naar het Wereldvredesmonument in Cadzand. Dit jaar voor de 12^{de} keer. De wandeling start om 18.30 uur, de aankomst is omstreeks 19.15 uur, waarna een kort bezinningsmoment deze vredeswandeling afsluit.



De ballade van de ezel

*Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
een lastdier, zoals alle ezels zijn.*

*Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
ik draag ze in de felle zonneshijn.*

*Ik word gedreven over smalle paden,
een zweeps slag, zegt mij links of rechts te gaan.*

*Mijn kleine lijf is altijd overladen
en in mijn huid staan striemen van 't slaan.*

*Ik ben de minste onder alle dieren,
ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.
Behalve een keer toen men feest ging vieren,
toen liep ik vooraan in de optocht mee.*

*Ik droeg een Koning op mijn grauwe haren,
een Koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
en nu nog hoor ik: Leve Davids zoon.*

*Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
mijn oren houden stil de wacht.
Misschien zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
en ik ben de eerste die Hem dan zal zien.*

(Hanna Lam LIED 321: 1-5).

Dinsdagavond 3 mei extra Filmavond in 't Zwingebouw

In het kader van de herdenkingsweek wordt dinsdagavond 3 mei **de film 'Ida'** vertoond. Regisseur Pawel Pawlikowski toont in deze film zijn meesterschap! Polen, 1962. Net voor ze haar geloften aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster waar ze is opgevoed. Ze wil weten wat er met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-bezetting. Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter en haar enige familielid die nog in leven is. Het verhaal krijgt een ongekende wending. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang film 19.30 uur, einde 21.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.



Onderhoud Kerktuin

Beste mensen,

Ik wil al diegenen bedanken die in het afgelopen jaar meegeholpen hebben om het kerkplein te verfraaien. Het was iedere keer verrassend wie er kwamen en steeds hadden we leuke ochtenden, dus iedereen wederom welkom!

Graag nodigen wij u uit om a.s. **zaterdag 2 april om 9.30** uur te helpen in de kerktuin.

Van 9.30 uur tot 12.00 uur bent u welkom, om 10.30 uur houden we koffie/thee pauze.

Neem a.u.b. zelf gereedschap mee.

Noteert u alvast de volgende zaterdagen voor het hele jaar:

2 april,

4 juni,

30 juli (i.v.m. Dorpsfeest in 1^e week augustus),

1 oktober

3 december.

Graag tot dan,

Met vriendelijke groet,

Anneke van Iwaarden-Basting

Tel. 396022

Kort nieuws over Sint-Anna ter Muiden.

De restauratie van de kerktoeren aan de buitenkant is voltooid. Een knap werkstuk van de firma Peeters uit Middelburg.

De Stichting Boei heeft een exploitant gevonden. De beheergroep noemt zich The Tower. Voor dit jaar 2016 zijn er culturele evenementen gepland in samenspraak met de teruggekeerde Kunstkring Sint-Anna ter Muiden.

Zo komt schrijver Herman Koch en het ziet er naar uit dat violist Matthieu van Bellen dit jaar optreedt in het kerkje. Op Valentijnsdag was reeds het eerste concert: Duo Rossignol bracht werken van Purcell en Caccini ten gehore.

Informatie ontvangt u via de website: www.kunstkringsintanna.nl.

Ook ons kerkblad houdt u regelmatig op de hoogte.



DIRIGENT GEVRAAGD GEMENGD KOOR ZANGVREUGD TE OOSTBURG

Omdat onze huidige dirigent zijn functie wil beëindigen zijn bestuur en leden op zoek naar een nieuwe dirigent.

De voorkeur gaat uit naar een spontaan en gemoedelijk persoon die op een prettige manier leiding kan geven en dirigeren.

We werken mee in o.a. kerkdiensten en verzorgen gezellige middagen in verzorgingstehuizen in de streek.

De repetities zijn op maandag middag van 14.30 uur -16.20 uur in Oostburg.

Spreekt het u aan ? Neem contact op, voor aanmelding of inlichtingen.

Bij voorzitter: J. Cappon. tel. 0117 – 455506

of secretaresse: N. Cappon – Luteijn tel. 0117- 391493

Mailadres: wimcappon@zeelandnet.nl

De Zonnebloem afdeling Sluis- Retranchement

De Zonnebloem organiseert meerdere keren per jaar een activiteit. Een keer per jaar is er een gezellig middag met muziek, met pasen worden er kleine attenties naar de mensen gebracht. We bakken wafels in het Rondeel.

Dan staan we jaarlijks op de rommelmarkt in Retranchement.

De jaarlijkse toeristische route met na afloop lekker pannenkoeken eten is altijd erg in trek.

Ook worden er regelmatig bezoeken afgelegd aan mensen die daar prijs op stellen.

Dan is er nog de jaarlijkse kerkdienst.

De Zonnebloem bestaat uit 10 vrijwilligers die zich hier belangeloos voor inzetten .

We hopen nog lange tijd voor jullie klaar te staan.

Graag tot ziens namens alle vrijwilligers

Elly D'Hoore voorzitter



Fijne paasdagen!

**Vervolg
adressen:**

Diakenen:

Mevr. W.W. Prins

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485

Rekeningnummers

Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74

Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80

Koster/beheerders

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du Fossé-
Louweret, Zuidoijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijke toerbeurt
verzorgd door vrijwilligers

't **Zwin**: Mevr. R. Westendorp.

't Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel:

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com

Bloemendienst Zuidwesthoek

Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg Mevr. J. van Deursen

0117- 462217, Mevr. N. Verduijnsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG

Sluis tel.nr 0117461385.

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56

4506 BC Cadzand, 0117-391492

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW

Retranchement

Kerkdiensten

(periode 20 maart 2016 t/m 22 mei 2016)

20-mrt	10.00 u	Cadzand	ds.I.J. Nietveld	
24-mrt	19.30 u	Sluis	ds.I.J. Nietveld	Witte Donderdag
25-mrt	19.30 u	Sluis	ds.I.J. Nietveld	Goede Vrijdag
26-mrt	21.00 u	Cadzand	Ned- Duits	Paaswake
27-mrt	9.30 u	Cadzand	ds.I.J. Nietveld	11.00 u Duitstalige dienst
3-apr	10.00 u	Sluis	ds.A.Eberson	
10-apr	10.00 u	Sluis	dhr.H.J. v.d.Meulen	
17-apr	10.00 u	Sluis	ds.I.J. Nietveld	
24-apr	10.00 u	Cadzand	ds.I.J. Nietveld	
1-mei	10.00 u	Nieuwvliet	gezamenlijke dienst	VEG en Zuidwesthoek
5-mei	10.00 u	Oostburg	regionale dienst	Hemelvaartsdag
8-mei	10.00 u	Sluis	ds. C. de Beun	
15-mei	10.00 u	Cadzand	ds.I.J.Nietveld	Pinksteren
22-mei	10.00 u	Sluis	ds.I.J.Nietveld	